

Μπούζης
Ο ιπποκαρπούζης





Σενάριο: Άριστόδημος Παράσχος,
Σοφία Γίδαρη

Εικονογράφηση: Σοφία Γίδαρη
Επιμέλεια: Σοφία Εμμανουηλίδου







Στον κόλπο του Στρατωνίου ζούσε ο Μπούλης ο ιπποκαμπούλης.
Ο Μπούλης ήταν μοναχικός γιατί τα άλλα πλάσματα της θάλασσας τον κορόϊδευαν.

Τον πείραζαν γιατί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αρσενικά ήταν πολύ ρομαντικός.
Ονειρευόταν πάντα να έχει και αυτός φίλους για να κάνει μαζί τους **όλα** τα υπέροχα πράγματα που κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους.



Μια μέρα γνώρισε μια
όμορφη ιπποκαμπούλα και
έγιναν ζευγάρι.

Περνούσε πολύ όμορφα
μαζί της όμως αυτή τη χαρά
την χαλούσαν τα πειράγματα
των άλλων πλασμάτων που
δεν τους άφηναν να χαρούν
τον **έρωτα** τους.

Αν είχα και εγώ την παρέα
μου δεν θα τολμούσαν να με
πειράζουν συνεχώς, σκεφτό-
ταν!

Αλλά τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τον Μπούλη όταν άρχισε να παίρνει απότομα κιλά.

Η κοιλίτσατου μεγάλωνε ανεξέλεκτα και παρ' ότι η ιπποκαμπούλα του τον αγαπούσε ακριβώς όπως ήταν, τα πειράγματα των άλλων πλασμάτων είχαν γίνει ανυπόφορα.







Έτσι κλείστηκε μέσα στο σπίτι του
και αποφάσισε να μην ξαναβγεί.

Μια μέρα όμως έκει που καθόταν
αγκαλιά με την καλή του η τεράστια
κοιλία του άρχισε να κουνιέται και
ξάφνου....Ένα σωρό μικρά ιπποκα-
μπάκια πετάχτηκαν από μέσα! **Όλον**
**αυτόν τον καιρό ήμουν έγκυος, σκέ-
φτηκε!**

Ο Μπούλης έγινε ένας **υπέροχος**
πατέρας για τα ιπποκαμπάκια του
και ένας **ιδανικός σύντροφος** για την
ιπποκαμπούλα του.



Όλες οι γυναίκες του βυθού,
βλέποντας το παραδείγμα του,
επαναστάτησαν και απαίτησαν
από τους άντρες να είναι **πιο**
ρομαντικοί με τις ίδιες και **πιο**
τρυφεροί με τα παιδία τους.





Από εκείνη την ημέρα κανένας
δεν ξανασκέφτηκε να κοροϊδέψει
τον Μπούλη αλλά ακόμα και αν
κάποιος το σκεφτόταν δεν θα το
τολμούσε γιατί είχε πιά την δική¹
του παρέα να τον υπερασπίζεται.

**Μία προσφορά του
Αριστόδημου Παράσχου
με την αιγίδα του φορέα
Ενωμένες Κοινωνίες των
Βαλκανίων και σύγχρη-
ματοδότηση του προ-
γράμματος European
solidarity corps**